



Weekendje Verloren Bos

VERLOREN BOS

Nijverheidstraat 17
9160 Lokeren

tel. 09/348.64.27

verlorenbos@cjt.be
www.verlorenbos.be

Ond. nr. 0409.153.027

Het Verloren Bos is de ideale locatie voor een weekenduitstap. Gelegen midden in de natuur op slechts een boogscheut van het centrum van Lokeren bieden we talloze ontspanningsmogelijkheden aan. Natuurwandelingen (al dan niet met gids), kajaktochten op de Durme, een smiekeltocht of chocoladewandeling, een ritje met de huifkar, de Ronde van Urbanus, muurklimmen,... Hou je van natuur, cultuur of sport: op wandelafstand van het kasteel kan je met (een deel van) je groep onvergetelijke momenten delen. Op onze website www.opstapinlokeren.be kan je je eigen weekend plannen met activiteiten op maat gesneden voor jouw groep.



Het kasteel zelf heeft ook heel wat troeven. Er zijn twee ruime authentieke zalen waarvan eentje is uitgerust met een podium en beamer met groot scherm. Een pingpongtafel, een kickertafel en meer dan 500 strips zorgen ervoor dat je je ook tijdens de vrije momenten geen minuut zal vervelen. Buiten is er een grote speelweide, een speelbos, een natuurreservaat, een speeltuin, hoevedieren, ... Kortom, meer dan genoeg voor een weekendje plezier!



Ook op culinair gebied word je bij ons verwend. Bij aankomst op vrijdagavond zorgen we voor een Bruegel-broodmaal zodat iedereen wanneer het het beste uitkomt de maaltijd kan gebruiken. Op zaterdag voorzien we een rijk ontbijt met cornflakes, muesli, yoghurt, brood en beleg. 's Middags een lekker driegangen middagmaal en een vieruurtje om mee te nemen op uitstap of te gebruiken in het kasteel. Om terug op krachten te komen serveren we 's avonds onze 'Pasta Verloren Bos'. Op zondag voorzien we 's ochtends ovenverse pistolets van de beste Lokerse bakker en 's middags is er onze specialiteit: friet met stoverij. De uren van de maaltijden zijn af te spreken. Water, thee en koffie zijn steeds gratis beschikbaar. Onze bar is rijkelijk gevuld met frisdrank, pintjes en regionale speciaalbieren aan democratische prijzen. Als je bij ons een 'Dobbelken' drinkt, steun je bovendien de werking van vzw Durme die de natuurgebieden rondom het Verloren Bos beheren.



Kostprijs en voorwaarden

Alles inclusief (maaltijden, overnachting, gebruik kasteel, schoonmaak) kost een weekendje in het Verloren Bos slechts 95 euro voor een volwassene en 68 euro voor kinderen jonger an 18. Kinderen jonger dan drie jaar betalen niks. Deze prijs is geldig vanaf 30 personen. Boek rechtstreeks via verlorenbos@cjt.be met vermelding van "Weekendje Verloren Bos"! Is je vereniging (erkend) jeugdwerk? Vraag dan je zeker je offerte op maat aan voor extra korting.

